

Αγαπημένα μου Παιδιά,

Δεν ξέρετε πόσο θα προτιμούσα να είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά. Έστω κι αν κάποιοι από σας κάνατε λιγάκι φασαρία (Χαχαχα!). Ας εκμεταλλευτούμε όμως, έστω κι αυτήν τη δυνατότητα που μας δίνεται. Εγώ δυσκολεύτηκα αρκετά να ανταποκριθώ, γιατί υπήρχαν και δυσκολίες στο σύστημα και γιατί είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη για μένα. Και για σας φαντάζομαι.

Φαντάζομαι επίσης ότι, όπως οι περισσότεροι, κι εσείς επηρεάζεστε από τις πραγματικά δύσκολες καταστάσεις που ζούμε. Είναι ο φόβος και η αγωνία που κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο τον αγγίζουν. Άλλον περισσότερο και άλλον ίσως λιγότερο. Ανεξάρτητα από το αν μας αρέσει ή όχι η κατάσταση, ανεξάρτητα αν διαφωνούμε με κάποια μέτρα ή τα επικροτούμε, αυτό που έχει σημασία για όλους είναι να τηρήσουμε ό, τι μέτρα προτείνουν οι επιστήμονες και οι αρχές για να περιορίσουμε την πανδημία. Τα πράγματα είναι σοβαρά! Να μην ζήσουμε τις τραγικές καταστάσεις που βλέπουμε σε άλλες χώρες που είτε είναι κοντά μας είτε πιο μακριά!

Προσέξτε τους εαυτούς σας και τους αγαπημένους σας! Τους γονείς και κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Να σκέφτεστε ότι όσο πιο πολύ προσέξουμε τόσο πιο γρήγορα τα πράγματα θα φτιάξουν. Κ

Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο σας όχι μόνο για ξεκούραση αλλά και για πράγματα πιο δημιουργικά! Ταινίες, βιβλία, επιτραπέζια, χόμπι, στενότερες σχέσεις με τους αγαπημένους σας! Είμαι σίγουρη πως είστε πολύ εφευρετικοί!

Όταν θα μπορούμε σε μια σειρά κι εμείς με την τηλε- εκπαίδευση, θα μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο αποτελεσματικά. (Είδατε που μας χρειάστηκε αυτό το πρόθεμα ΤΗΛΕ=ΜΑΚΡΙΑ; ΧΑΧΑΧΑ!).

Ό, τι θελήσετε μη διστάσετε να το μοιραστείτε μαζί μου!

Σας σκέφτομαι, ειλικρινά! Να προσέχετε και να είστε πάντα καλά!

Με αγάπη

Α. Αβραμίδου